

# ארבעה עשר עיקרי הגאולה

חמש עשרה נבואות ניבא ודיבר האיש אדוני הארץ מזרע המלוכה ומן הפרתמים - ישעיה בן אמוץ, והודיע לכל, ארבעה עשר עיקריים הכרחיים שימצאו בהכרח בזמן הגאולה העתידה:

## העיקר הראשון

הנקמה אשר יעשה הקב"ה בעובדי כוכבים ומזלות בזמן ההוא אם בהרגם בעצמם אלו את אלו מכת חרב והרג ואבדן עצום מאוד לא היה כמוהו מימי עולם, ואם בדבר ומגפה אש וגפרית ורוח זלעפות מכות מן השמים. ושיהיה זה בהקבץ עמים יחדיו על אדמת קודש. ביום ה' הגדול והנורא. ועל זאת ניבאו: ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, מיכה, חבקוק, חגי, זכריה, מלאכי.

## העיקר השני

שתהיה נקמת אדום בבצרה יותר גדולה מנקמת שאר האומות, ושלא יזכו הנשארם מהם למה שיזכו פליטי שאר האומות מקבלת האמונה ועבודת אל עליון. ועל זה ניבאו: ישעיה, יואל, עמוס, עובדיה, מיכה, חבקוק.

## העיקר השלישי

תשועת ישראל וגאולתם וקבוץ גליותיהם מהגלות אשר נפוצו בו. ועל זה ניבאו כולם: ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, מיכה, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי.

## העיקר הרביעי

שבזמן הגאולה ישובו עשרת השבטים שהגלה סנחריב בארץ אשור. ועל זה ניבאו: ישעיה, יחזקאל, הושע, עובדיה, מיכה, צפניה.

## העיקר החמישי

שתהיה הגאולה העתידה דומה לגאולת מצרים בבחינות רבות. האחת, שיצאו מהגלות כולם ולא יוותר מהם איש בכל הגלות כמו בגלות מצרים שלא נשאר עד אחד. והשנית, שהאומות המחזיקות בהם חרוב יחרבו כמו סנחריב, פרעה וכל מצרים. והשלישית, שתהיה גאולתם על יד נביא גדול בנבואה ובמופתים כמו שהיה משה רבינו בגאולת מצרים. והרביעית, שיחרים השם ויחריב את הים מפניהם כיום עלותם מארץ מצרים. ועל זה ניבאו: ישעיה הושע, זכריה, מיכה.

## העיקר השישי

שיש עת מוגבל לפניו יתברך שמו לגאולת עמו, ושלא ימנענה בבוא עתה אף שיהיה בהם רשעים ופושעים. אבל הרשעים שבהם יכלו בזמן חבלי משיח בקבוץ הגלויות, והצדיקים יבואו אל הארץ ויזכו בטובותיה. ועל ניבאו: ישעיה, יואל, מיכה, חבקוק, צפניה, זכריה.